



DYSSEPOSTEN



KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB

ÅRGANG 31

Oktober 2023

NUMMER 116

- **Troens og filosofiens hovedpersoner – Hartmut Rosa "Det ukontrollerbare".**

I bladudvalget har vi besluttet, at temaet for de næste 4 blade skal være "Troens og filosofiens hovedpersoner".

Vi har bedt Aksel om at lægge ud, og han har besluttet at fortælle lidt om det, han fik ud af at læse Hartmut Rosas roman "Det ukontrollerbare".



Hartmut Rosa er født i 1965 og er professor ved universitetet i Jena.

Hans udgangspunkt er, at det egentlige liv opstår i mødet med det, der ikke kan kontrolleres. Det er her al berøring og alle betydelige erfaringer opstår. Mødet mellem det ukontrollerbare karakteriseres som et betydningsfuldt øjeblik, hvor der finder en resonans sted mellem den enkelte og verden.

Rosa hævder, at det moderne samfund hele tiden stræber efter at udvide kontrollen overalt i tilværelsen.



Der skabes en acceleration i samfundet, som gør, at vi gradvis mister sansen for den resonans, som kun finder sted, netop når man er opmærksom på det ukontrollerbare. Resonans udvikles nemlig, når vi engagerer os med noget ukendt, måske noget som ligger udenfor vores rækkevidde, og derfor ingen chance har for at planlægge det. Når Rosa mener, at vi skal beskæftige os med det at kontrollere eller ikke kontrollere, så er det vel fordi det er årsag til mange konflikter, som vi har med vores liv med de mange udsagn om kriser og mistro, som plager os for tiden. Konklusionen må være, at vi skal lære at leve med alt det vi ikke kan kontrollere, som fylder det meste af vores liv.

Derfor anbefaler jeg, at man læser Hartmut Rosas bog.

Aksel



• Nyt fra præsidenten

Klubåret er godt i gang, og vi har allerede haft mange gode timer sammen. Jeg håber at udvalgene har gang i arbejdet, og kommer med nye og spændende tiltag.

Mine forhåbninger for dette klubår er ønsket om at få nogle nye medlemmer, og jeg arbejder på det, og ser frem til at det må lykkes. Jeg håber også, at vi må tale mere om hvad vi kan gøre og ikke så meget om hvad vi ikke kan gøre pga. alder.

Mange spørger, hvad er en Y's Men's Club?

Regionen har udarbejdet denne korte sætning, som enkelt og klart giver svaret:

”Vi er et aktivt, åbent og kristent baseret fællesskab, der gør en forskel for andre, hinanden og den enkelte”!

Herudover er der en uddybende forklaring:

Vi mødes, fordi vi tror på, at det enkelte menneskes oplevelse af sit eget liv bliver størst i gode relationer til andre mennesker. Vi tror på, at vi med udsyn til og tjeneste for det omgivne samfund kan være med til at støtte en verden, der bygger på fællesskab, gensidig respekt og et kristent livssyn.

Vi tror på, at vi kan informere og øge det enkelte menneskes kendskab til samfundsmæssige, religiøse og sociale forhold - såvel nationalt som internationalt - og dermed opbygge en viden, der kan bruges til styrkelse af den enkeltes bevidsthed om ansvar og lederskab.

Vi vil i vores virke arbejde ud fra en sammenhængende livsforståelse, hvor ovenstående elementer er tydelige og fremmer et positivt fremsyn.

Hilsen Kell

• Udflugt til Reno Djurs

Tirsdag den 15. august 2023 startede klubben efterårsprogrammet med en udflugt til RENO DJURS I/S.

Vi var 18 personer fra klubben, der mødtes kl. 14.00 foran kontoret hos RENO DJURS i Balle, hvor vi blev modtaget af miljøingeniør Lennart Nielsen.

RENO DJURS

Han gav en orientering om virksomheden, og om hvad vi kunne nå at se på ca. 2 timer, som vi på forhånd havde aftalt.

Vi blev iklædt grønne veste af sikkerhedsmæssige grunde og blev delt op i hold alt efter rundturen og gåturens længde.

Vi fik en rundvisning på det meget store område - ledsaget af forklaring på, hvad der sker med de forskellige affaldstyper. Ligeledes en forklaring om hvad RENO DJURS forarbejder for andre kommuner, og hvad der bliver sendt til andre sorteringssteder.

Vi sluttede alle i INFORMATIONSCENTRET, hvor RENO DJURS serverede kaffe med brød. Her var der mulighed for at stille yderligere spørgsmål vedr. virksomheden – samt om den nye affaldssortering.



Karin



● 80 års jubilæum

Lørdag den 2. september kunne KFUM-spejderne i Auning fejre deres 80 års jubilæum, og det gik ikke stille af.



Kl. 10 gik alle spejderne i optog gennem byen med Randersgarden i spidsen.

Så det gik med fuld musik hele vejen fra Rema hen ad hovedgaden og ned omkring butikscentret og videre til spejderhytten. Her blev alle der var fulgt med optoget, forældre og bedsteforældre budt velkommen, flaget var hejst, og der var arrangeret forskellige aktiviteter, man kunne deltage i.

Kl. 14 var der indbudt en masse gæster. Y's Men's klubben var repræsenteret ved Ilsa og Karin, og de

havde et par Trangiaer med som gave fra klubben. Eigil og jeg var også med som gamle spejdere i Gruppen, og Eigil fortalte om starten i 1943. Det var hans far Svend Madsen, der startede spejderarbejdet i Øster Alling og Auning. I dag tæller gruppen knap 100 medlemmer og er den største gruppe på Djursland.



Inge

● Besøg af Haslev Y's Men's Club

Torsdag den 7. september kl. 12 var der glædeligt gensyn med vores Y's Men's kammerater fra Haslev.

Efter frokosten, som bestod af håndmadder, fortalte Marianne Boje om projektet Ørsted Skulpturpark, og herefter fordelte vi os i privatbiler og kørte til kirkeskoven, hvor vi gik en tur rundt og så de fine bibelske træskulpturer.

Så gik turen til Stendysserne på Gl. Fjellerupvej, hvor Ejvind Nielsen tog imod os. Han fortalte levende om tilblivelsen af stendysserne og hele historien omkring dem, det vidste han rigtig meget om, og så gik vi en tur ud i området og så stendysserne. Det var dejligt solskinsvejr, så det blev en rigtig fin tur, som sluttede med kaffe og kage i det fri, hvorefter turen gik tilbage til Sognegården.

Efter et lille hvil mødtes vi igen i Sognegården til festaften. Vi havde fået mad fra Møllebistroen, og med Brigitta og Hans Henrik i køkkenet, kunne alle slappe af og nyde aftenen. Det var jo 4. gang vi var sammen, så vi er ved at kende hinanden, og inden vi så os om var aftenen gået med dejlig mad, sang, en masse snak og Bente havde lavet en sjov quiz, som gav anledning til lidt diskussion.



Fredag var der morgenkaffe i Genbrugsen, og så tog vi på tur igen, men denne gang var vi samlet i bus og kørte til Rosenholm Slot, hvor vi fik en guidet rundvisning, og hun kunne fortælle om alle de tidligere og de nuværende ejere. Det var rigtig spændende, og jeg tror hun kunne fortælle i flere timer, men vi skulle jo videre. Vi satte os i bussen igen, og med Eigil som turguide kørte vi en dejlig tur rundt på Djursland og endte i Hummelmosen, hvor de der havde mere krudt i benene

gik en tur rundt på grunden, inden der var kaffe og kage under halvtaget ved hytten.

Kl. 16 var vi hjemme igen og med et par dejlige dage i bagagen blev der med knus og kram sagt farvel og på gensyn i Haslev.



Inge

- **Inspirationsaften i distriktet i Auning sognegård d. 14. september 2023**

Bente Kolind bød velkommen til mødet særligt til aftenens taler, Tom Hansen fra Cafe Exit.

Efter vi havde sunget "Septembers himmel" præsenterede Tom Hansen sig selv. Han er ansat i fængslet i København nu, og fortalte om det spændende arbejde med de indsatte i fængslet.



Han har selv tidligere været indsat for drabsforsøg. Han er uddannet som maskinarbejder og arbejdet som sådan i over 25 år.

I mere end 19 år levede han sammen med sin kæreste. Desværre var forholdet ikke altid så godt.

Han følte ofte, at det var hans skyld, fordi han havde svært ved at udtrykke følelser.

En aften går det helt galt efter et større skænderi, hvor politiet tilkaldes, og han varetægtsfængsles.

Dommen lyder på 7 år i lukket fængsel i Vridsløselille på Sjælland.

Forholdene i fængslet var utrolig hårde, og han oplevede klikker, som overtog styret blandt fangerne. I fængslet skulle fangerne selv betale for alt. Der var arbejdspligt, som blev betalt med et lille beløb, som ikke dækkede udgifterne, så han måtte sælge sit hus, også fordi man selv skulle betale de ca. 300.000 kr., som sagsomkostningerne blev beregnet til. Om søndagen var der gudstjenester, hvor han blev en del af kirkekoret, som han senere blev optaget i.

Efter 5 år blev han løsladt. Ude igen begyndte han at istandsætte de cykler, som politiet havde beslaglagt. Pengene brugte han til at betale sagsomkostningerne til staten i forbindelse med fængselsopholdet.

Derefter kom han i kontakt med Cafe Exit, hvor tidligere indsatte samledes. I cafeen hjælper frivillige fangerne med deres problemer og med at komme videre i livet. Politikerne er meget opmærksomme på vigtigheden af, at dette sker.

Efter foredraget var der mange spørgsmål til Tom, som han var rigtig god til at besvare. Bente takkede Tom varmt for hans indlæg.

Vi sang "Du som har tændt millioner af stjerner", bad fadervor og sagde tak for en dejlig aften.

Gerda

- **Djursbomarch søndag den 24. september 2023**

Endnu en dejlig march er afviklet med 183 deltagere. Også i år var det et rigtig dejligt vejr til travetur i skoven og hygge på rasteplasserne. Eigil havde en fin tur rundt på arealerne i nærheden af lejrbygningen med mange deltagere.

Der var motionsbanko rundt på ruterne, som næsten alle vælger at deltage i. Desuden var der hængt 10 ting op i træerne, som børnene skulle finde fra den sidste rasteplass og hjem. Desværre var der ikke så mange børn med på marchen i år.

Efter gåturen var der som altid varme vafler og kaffe, som mange valgte at nyde udenfor i det fine solskin.

Forventet overskud ved arrangementet er ca. 29.000 kr., så igen et flot beløb vi kan overrække til KFUM-spejderne til brug i Hummelmosen.

Tak til alle, som har taget en tørn først med annoncetegning, udbringning af foldere, bagning og ikke mindst tak til Jer, der kom og hjalp på dagen.

HUSK at sætte kryds i kalenderen til næste års march, som er den 29. september 2024.

Hanne



● TUR/RETUR til Friedrichstadt – Nordens Venedig

2 x Madsen, alias Olaf Madsen og Madsen Turist med Jesper Madsen ved roret, tog os med på en fantastisk tur til den hyggelige kanalby Friedrichstadt, et idyllisk lille hollandsk aftryk i Slesvig med karakteristiske gavlhuse og kanaler.



Programmet var spækket med 5 dages spændende aktiviteter og seværdigheder, med første stop i Flensborg Centrum, hvor vi blev mødt af tidligere medlemmer af klubben, Volker og Heike, som guidede os en tur rundt i byen til fods. Barometeret stod på smukt alle dage, både når det gjaldt vejret, service, hyggelige medrejsende og kloge ord og sang på farten.



Ud af bussens indre strømmede på forunderlig vis lækre sager i form af frokostmåltider, boller, kage og frugt i uanede mængder. Ja, der var praktisk talt nok til hele turen både ud og hjem. Et hold flittige hænder stod for tillavningen og for kvik servering ved og i bussen.

Karen Madsen, fast bestyrer af "De 4 B'er", bussens bedste og billigste butik, sørgede for salg af slik, når lækkersulten trængte sig på, og Hanne og Knud skænkede flittigt kaffe ad libitum.

Bussen var med os hele tiden, så alle kunne være med uanset fysisk formåen.

Kort fortalt var vi bl.a. på besøg i delstatsparlamentet i Kiel, Hedeby, Dannevirke, Sct. Peder Ording havn og vadehav, hvor husene står på pæle, vadehavs museum i Tönning, med båd til Eider Sperwerk, gudstjeneste i Den danske Kirke i Friedrichstadt, kanalsejls, Frisernes Museum i Niebüll og sidst, men ikke mindst, Nolde Museet og Højer Sluse.

Hver dag startede med en kort andagt i bussen, typisk det vi Y' mæner kalder "3 minutter", hvor oplægsholderen frit vælger et emne og et par sange. Ydermere var der dygtige oplægsholdere, der fortalte om områdets historie, alt som vi kom frem.



Aftenhygge ved hotellet inden aftensmæden med udsigt til kanalen

En utrolig veltilrettelagt tur, hvor alt gik efter en snor, med veldisciplinerede deltagere, som hellere mødte 10 minutter før aftalt tid, end efter!

Olaf styrede programmet med sædvanlig sikker, fast og venlig hånd, og Jesper klarede som altid kørslen til UG og slange med Karin Schouboe, med blikket stift rettet på GPS'en som copilot.

Tidligere lærer, Else Holm, sprang villigt til med at tolke det tyske sprog, når der var behov for det. En rigtig stor hjælp.

Og som en lille kuriosum, sad jeg heldigvis tæt på bussens "frække drenge", Anthon Tetsche og Poul Holm, som med glimt i øjenkrogene fortalte hinanden alverdens gode historier. Som Anthon altid siger: "Sandheden skal aldrig stå i vejen for en god historie" 😊

Kender vi Olaf ret, så har han allerede den næste tur på tegnebrættet. Vi er SÅ klar....!



- **Mærkedage**

29. november

Hannah Julsgaard 80 år

Et stort tillykke fra os alle



Rougsø-Sønderhald YMC:

www.rougsoe-soenderhald.ysmen.dk

Y's Men Distrikt Randers-Djursland:

www.randers-djurs.ysmen.dk

Haslev YMC:

www.haslev.ysmen.dk

Region Danmark:

www.ysmen.dk

Y's Men International:

www.ysmen.com