

DYSSEPOSTEN



KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN'S CLUB

ÅRGANG 32

Marts 2025

NUMMER 122

Bladudvalget har besluttet at temaet skal være **"Bibelens planter"**.

Vi tænkte selvfølgelig straks på klubbens "gamle gartner" Eigil, som heldigvis har indvilliget i at stå for alle fire afsnit.

Tak for det. Her kommer det 3. afsnit.

Vinplante - Vindrue – Vin

I biblen er vin den første plante der nævnes som dyrket, og dens produkter omtales igen og igen.

Ja, vinen blev betragtet som en af de daglige fornødenheder. I flere lignelser er vingården og beskæring af vinplanten brugt som rammen til at fortælle os om forholdet mellem Gud og mennesker.

Hvor stor betydning vinen har haft, kan vi se af at den omtales flere hundrede gange i Gammel- og Ny Testamente. Ja, vi kender fortællingen om brylluppet i Kana, hvor Jesus laver vand til vin på trods af, at han ikke mener, at hans tid er kommet endnu, men også at der både var god og mindre god vin.



I Jesu lidelseshistorie indgår nadvermåltidet, hvor Jesus deler brød og vin ud til sine disciple.



God  Påske 

• Hilsen fra præsidenten

I menighedsråd og sogne vil vi gerne have flere personer til at komme i vore kirker. For konfirmander er det en del af undervisningen at blive fortrolig med gudstjenesten – så derfor må/skal de til gudstjeneste et antal gange i løbet af den tid, de får undervisning.

Andre har sikkert forskellige grunde til at gå i kirke. For eksempel i forbindelse med glæde eller sorg i familien eller i omgangskredsen.

For nogle er det en selvfølgelig del af livet at gå i kirke så ofte, man kan.

For at få flere kirkegængere og for at komme ud med det glade budskab finder vi i kredsen omkring kirken på forskellige spændende tiltag. Det kan være arrangementer for børnefamilier som ”spaghettigudstjenester”, drama i kirken, luciaoptog og meget mere.

Men måske glemmer vi noget i vores iver efter at gøre kirken attraktiv, nemlig at gøre kirken levende. Dette kan vi ikke gøre selv. Dertil må vi have hjælp fra ”det levende ord” fra Gud.

Det sidste vers af nr. 329 i salmebogen og især de sidste 3 linjer, synes jeg, passer fint til de tanker, jeg gør mig i forhold til vores kirke.

*”Aldrig dog glemmes mer i Nord
Kirken af levende stene,
Dem, som i kraften af Guds Ord
troen og dåben forene.
Selv bygger Ånden kirke bedst,
Trænger så lidt til drot som præst,
Ordet kun helliger huset”.*

Grundtvig



Jeg ønsker alle et dejligt forår og en god påske. Forårshilsen fra Elisabeth

• Boganmeldelse

Signe og hendes datter roman af Lars Johansson



Signe og hendes datter er tredje og sidste bog i trilogien om Signe.

Den første roman **Signe** omhandler Signe og hendes stormende forelskelse i en tysk ingeniør og hvordan hun – efter hans kones død - rejser til Tyskland for at tage sig af hans børn.

I anden roman **Signes hjemkomst** følger vi Signe efter hun i 1946 er kommet hjem til Skanderborg. Hun bliver straks efter ankomsten anholdt og sidder i fængsel i 1 ½ år. Hendes datter Kirsten bliver anbragt hos sine bedsteforældre.

Tredje roman **Signe og hendes datter**. Vi er i begyndelsen af 1949 og Signe prøver at skabe sig et liv i København, men kan ikke undslippe sin fortid.

Signes datter Kirsten vokser op hos sine bedsteforældre i Skanderborg. I byen bliver hun betragtet som Tyskerunge. Hun længes efter sin smukke men distancerede mor, som hun sjældent ser og forsøger selv at skabe en historie om den far som ingen – heller ikke Signe – kan eller vil fortælle om.

I romanen følger vi Kirsten og Signe og deres forsøg på at finde deres plads i verden både med og uden hinanden fra Kirstens tidlige barndom i Skanderborg til hun sidder ved Signes dødsleje på et hospital i Wales.

Det er en medrivende roman baseret på en sand historie, der viser krigens umenneskelighed og frygtelige konsekvenser. Det er en fortælling om, hvordan traumer nedarves gennem generationer, men også hvordan man kan prøve at løsrive sig fra dem.

I tilknytning til bøgerne kan jeg anbefale, at man låner Filmen **Den tyske hemmelighed på Filmstriben**. Den omhandler Kirstens søgen efter sin herkomst og afdækker historien om moderen Signe Gondrup og en tysk officer. Filmen er en historie om krig, kærlighed, flugt og fangenskab, tavshed og løgn og følger Kirsten Blohms opklaring og rejse i sin mors fodspor.

- **Nytårskoncert lørdag den 4. januar**

Traditionen tro blev koncerten indledt med en forholdsvis kort velkomsttale af borgmester Torben Hansen. Herefter tog dirigent David Riddell over med et enkelt indledende nummer inden solisterne kom på scenen nemlig sopranen Louise McClelland og tenoren Christian Damsgaard Madsen. Da David Riddell skulle præsentere tenoren, kunne han fortælle, at Christian var tiltrådt med 24 timers varsel på grund af sygdom.

Det var imponerende at opleve, hvordan han mestrede opgaven. I første afdeling var det nogle alvorlige og følelseladede arier og duetter, som han mestrede til fulde let støttet af teksterne. Efter pausen var repertoire mere festligt og lettere. Efter en flot sopransolo dukkede der en ægte flamingodanser op og dansede til det næste stykke musik.

De sidste numre var, så vidt jeg husker, arier og duetter fra West Side Story, hvor Louise og Christian udover at synge fantastisk formåede med mimik og kropssprog, at give sangene liv.

Da jeg kom hjem, kunne jeg læse i det omdelte program, at Louise og Christian i sensommeren 2024 havde optrådt sammen et andet sted, så de kendte hinandens måde at agere på. Dette måtte være en fordel, da Christian måtte træde til med et døgn varsel. En god og festlig nytårskoncert.

Ragna



● International Kirkedag søndag den 19. januar



Da vi nu kun er to Y's Men's klubber på Djursland, har vi aftalt at de to klubber går sammen og holder en fælles international kirkedag.

Det var Rougsø-Sønderhald, der begyndte med at invitere Grenaa til den 19. januar.

Vi inviterede til gudstjeneste i Glesborg kirke kl. 11.

Det var en lidt diset, tåget dag.

Vi fik besøg af otte fra Grenaa og var vist selv 24, så vi fyldte lidt i den ret store kirke.

Sognepræst Anders Ellebæk Hansen holdt en fin gudstjeneste med altergang.

Søndagens tekst var Johannes 2 om brylluppet i Kana.

Selv om dagens tekst handlede om vand til vin, var der dog saftvand i alterkalken.



Efter gudstjenesten skulle vi blive i kirken, da præsten ville fortælle om kirken. Inden han begyndte at fortælle, ville han lige have et foto med folk på bænkerne.

Vi fik en fin fortælling om kirkebyggeriet i almindelighed i Danmark i den store "kirkebygge-periode".

Derefter fortalte han om Glesborg kirke fra en lille romansk kirke til perioden under Mejlgård og hvilke planer man har for fremtiden.

Det var meget interessant, og han havde sat sig ind i stoffet.

Hannah overrakte ham nogle flasker vin som tak.

Efter gudstjeneste og fortælling kunne vi gå rundt og se på kirken, inden vi gik over i sognehuset, hvor vi spiste vores medbragte mad og sang en sang.

Da vi havde spist, var der mulighed for at gå en lille tur eller blive inde og snakke.

Vi drak den medbragte kaffe og kage og sang nogle sange.

Nogle skulle videre til andre arrangementer, og efterhånden brød alle op, og vi ryddede op og tog hjem.

Det var alt i alt en fin dag.

Bente



- **Emneuge aften 28. januar 2025 om Den Blå Paraply**



Hanne kunne byde velkommen til taler Susanne Molbæk fra Den Blå Paraply, gæster der havde tilmeldt sig og medlemmer fra KFUM og K samt Y's Mens Klubbens medlemmer.



Vi startede med spising af gryderet med ris og lækker salat senere på aftenen blev der serveret lækker hjemmebagt kage til kaffen – al mad og kage fremstillet af medlemmer af World Outlook udvalget.



Herefter fik Susanne Molbæk ordet og hun fortalte levende og engageret om sit arbejde, som leder af Den Blå Paraply i Randers. Cafeen har 30-års jubilæum i år og den har gennem årene udviklet sig til i dag også at rumme en genbrugsbutik, lokaler til forskellige aktiviteter, rådgivning og hjælp til gæsterne i både økonomi og personlige forhold foruden den vigtige daglige kontakt i cafeen, hvor man hver dag (undtagen lørdag) kan komme og købe mad og kaffe og opleve det sociale fællesskab.



Der kommer i gennemsnit 44 gæster pr. dag i cafeen, hvoraf de 30 er spisende gæster. Der er 2 fuldtidsansatte, 5 flexjobbere og 37 frivillige til at betjene huset i de 300 åbningsdage om året. Der kommer flest mænd i cafeen og det er folk i +50 alderen.

Susanne vil gerne at følgende 2 udsagn skal være sigende for det arbejde de gør i Den Blå Paraply.

Vi har plads til alle, som giver plads til andre.

"Fordi vi sætter spor i hinandens hjerter"

Prisen for maden var 50,- kr. pr. mand, men udover det blev der givet flere penge i gave (tak for det), så aftenens overskud blev på 2.054,50 kr. Ugens omsætning i Genbrugsen var på 6.000,- kr. så det bliver en fin gave, at sende videre til Den Blå Paraply.

Aftenen igennem sang vi forskellige sange og sluttede med Fader Vor.

Hanne

- **Scouting in School of Namibia”**

Klubaften om danske KFUM Spejders projekt i Namibia

Ind træder en topmotiveret og energisk ung mand.

Jakob Kristoffersen hedder han. 32 år.

Spejderskjorten er strøget, duelighedsmærkerne er på plads og halstørklædet sidder perfekt. Jakob udstråler, en fuldstændig parathed til at fortælle os om projektet, også selvom han er kørt helt fra Kolding og har været på arbejde hele dagen som projektchef hos en afdeling af ”Gram”.

Der er ingen tvivl. Han brænder virkelig for sagen.



KFUM-Spejderne etablerede i 2023 partnerskab med Scouts of Namibia, og en dansk delegation fra KFUM-Spejderne har været i Namibia for at få spejdere ud på skolerne.

Projektet var regionsprojekt i 2023 – 2024.

Spejderne håber på yderligere støtte, så endnu en delegation kan sendes afsted for også at introducere projektet i to regioner i det nordlige Namibia.

Namibia er et land, der ligger i den sydligste del af Afrika. Det har grænse med Angola, Zambia, Botswana og Sydafrika og det samlede areal er tre gange så stort som Tyskland.

Hovedparten af befolkningen på landet lever som ”landbrugsassistenter” tilknyttet en stor gård. Lønnen er minimal, og der er god brug for hele familiens arbejdskraft. Familierne på landet får ca. 4 – 7 børn, og børnene har typisk 5 – 8 kilometers vandring til skolen.

Til sammenligning med Danmarks 150 indbyggere pr. km² er der i Namibia 3 indbyggere pr. km².

Scouts of Namibia blev for nogle år siden godkendt af landets uddannelsesministerium til at være en accepteret fritidsaktivitet i forbindelse med skolegangen i Namibia. Det betyder, at spejderne i Namibia nu kunne lave school-based scouting, altså spejdere ude på skolerne, efter skoletiden.

Når man laver spejder gennem skolerne er det ofte lærerne, der står for fritidsaktiviteterne. Derfor havde de Namibiske spejdere behov for hjælp til at uddanne en masse lærere til at kunne starte spejdergrupper op ude på deres skoler. Det ville KFUM-Spejderne selvfølgelig gerne hjælpe med, og der blev derfor søgt penge til projektet. Fonden Y-men var de første til at støtte projektet, og KFUM-Spejderne kunne derfor sende fire spejdere afsted til Namibia i september 2023.

Henover 10 dage fik det danske og namibiske kursusteam afholdt to intense 3-dagskurser i to forskellige regioner. Hvert kursus havde ca. 65 deltagere fra 15 forskellige skoler i regionen. Første dag på kurset indeholdt en introduktion af, hvad spejder er. Lærerne i Namibia har sjældent hørt om spejder før og ved derfor ingenting om Baden Powells arbejdsmetoder, spejdersymboler og hvorfor spejder er en god og sund fritidsaktivitet.

På grund af de store afstande måtte en del af kommunikationen og kurser for lærerne foregå på teams.

Men Jakob og hans følge kørte også utrolig mange kilometer og mødte lærere og elever langt ude på landet, hvor undervisningen kunne foregå i telte, små mødelokaler, under et træ og mellem køer, får og geder.

Sikke en oplevelse det må have været.

Det var det også for os, og Jakob fik, udover tak for at videreformidle projektet til os, også en donation på 5000 kr. med hjem i tasken.

Der hersker ingen tvivl om, at danske KFUM Spejdere har sat spor i Namibia og forhåbentlig sætter mange flere fremover.

...og Y´s Men´s klubber i Danmark hjælper og bærer gerne, når det kniber.



Anne

- **"Fodspor i sandet" – 3 minutter med Gerda**

Vi kommenterer ikke 3 minutter, men Gerdas 3 minutter passede så fint i sammenhængen med "Scouts og Namibia", der samme dag var på besøg i klubben, og med Den Blå Paraplyes motto:
"Vi har plads til alle, som giver plads til andre. Fordi de sætter spor i hinandens hjerter".

Man tænker det må være en Bibelsk tekst, men det er et digt skrevet af Margaret Fishback Powers i 1964 kort tid efter, hun havde mødt den mand, hun siden blev gift med. Parret havde gået tur ved en strand og talt om deres fælles fremtid, og da det blev aften, kunne hun ikke sove og satte sig og skrev teksten, som siden har vist sig at have en universel appel.

Gerda læste:

"I nat havde jeg en drøm. Jeg drømte at jeg vandrede langs stranden sammen med Herren, og tværs over himlen glimtede scener fra mit liv. I disse scener bemærkede jeg to par fodspor i sandet. Det ene tilhørte mig, og det andet Herren.
 Da den sidste scene af mit liv glimtede forbi os, kiggede jeg tilbage på fodsporene i sandet. Jeg bemærkede også, at det var i de mest ulykkelige stunder i mit liv, der kun var ét par fodspor i sandet. Dette bekymrede mig virkelig, og jeg spurgte Herren;
 "Herre, du sagde, at dengang jeg besluttede at følge dig, ville du vandre med mig hele vejen, men jeg har bemærket, at gennem de mest problemfyldte perioder af mit liv, er der kun ét par fodspor i sandet. Jeg forstår ikke hvorfor du forlod mig, da jeg behøvede dig mest."
 Herren svarede; "Mit dyrebare barn, jeg elsker dig, og vil aldrig forlade dig. Heller ikke i dine perioder af lidelser og prøvelser forlod jeg dig.
 Da du så ét par fodspor, var det fordi jeg bar dig."



- **TIME OF FAST – "Mig og Bulgarien"**

Tirsdag den 24. februar 2025 havde klubben besøg af Leif Repsholt fra Randers Klubben, som tilbage i 2002 havde kontakt med medlemmer fra byen Plovdiv i Bulgarien. Leifs kone Anne Marie var også med.



På det tidspunkt var de kun 14 medlemmer i Plovdiv og overvejede at lukke ned.

Ved en tidligere konference havde flere af medlemmerne i Randers Klubben fået kontakt med de få, der stadig ønskede at bevare klubben.

Det resulterede i, at de henvendte sig til dem og spurgte, om de var interesserede i, at de blev økonomisk hjulpet til en genstart. Det var de, og Randers besluttede, sammen med KFUM, at donere 65.000 kr. dels til indkøb af mødelokaler samt til undervisning af børn i området. Herefter overtog Frederikshavn ansvaret.

Den bulgarske klub har ofte deltaget i regionskonferencer og også besøgt Randers klubben, som har haft dem med på flere ture i området.

I 2015 lukkede man klubben, men genåbnede den atter i 2017. De åbnede derefter en genbrugsbutik og havde aktiviteter omkring undervisning af børn med forskellige vanskeligheder, samt flygtninge.

Danske klubber har gennem årene støttet arbejdet i Bulgarien.

Især Randersklubben har sendt overskud fra salg af julekalenderen derned.

Gerda



Til Medieudvalget

På opfordring: Lidt om Heike og Volker (og Jutta og Britta vores børn)

1974-1975 flyttede vi fra Lyksborg til Djursland.

Rasmussen sønnerne Knud og Sven Erik havde ansat os på Vivild Bogtrykkeri.

Vi kom fra Lyksborg:

(Slottet Lyksborg var et fyrstehus, som den nu regerende danske kongefamilie oprindeligt stammer fra.)



Flytningen skete i de dage, hvor Danmark sammen med andre lande ingen benzin havde.

Det var koldt, der hvor vi blev indkvarteret.

Og det varede da et stykke tid, før vi kunne komme på arbejde.

Den lokale sparekasse ville ikke hjælpe os.

"Vi havde afviklet vores tyske bankforbindelser uden at vi skyldte nogen noget."

Men så kom Djurslands Bank, som redede os, og der er vi kunder siden.

Vores første erfaringer var oplevelsen af en hel del af medarbejderne, som ikke kunne lide os.

Og en anden arbejdsmentalitet vi skulle finde os i.

Heike, som ikke kunne tale/skrive dansk påtog sig voksenuddannelse i Hornslet og nåede fint niende klasse resultat. Efter ret kort tid søgte vi om at blive danske statsborger.

Vi blev kontrolleret i mange retninger, om det nu kunne gå an.

Efter at alt var overstået kom politimanden fra Allingåbro og ønskede os tillykke, og vi fortalte ham at vi var i familie med ham.

I mellem faldt vi så til!

Vores børn kom i skolen i Vivild. Jutta er i dag lærer i Viborg og Britta major ved flyvevåbenet i Karup.

Så kom den tid hvor vi fik lov til at være medlem af Y's Men's klubben. Der er en del af jer der kan huske os.

Vi fik mange opgaver, som vi enkelt og i Y's Men flok var med til at løse:

Estland – Rusland – Indien – Finland – Armenien – Bulgarien – Ukraine – Sverige.

Efter ca. 25 år på Djursland kom så vores fyreseddel. Touren gik så sydpå til Holbøl.

Med viden om kvalitetsstyring blev Holbøl en af Danmarks allerførste Blomstrende Landsbyer.

Her var jeg områdets formand i 15 år.

2025, så kom der besøg af Kongeparret i Flensborg, Frederik og Mary. Genbrugs personalet den dag må i gætte.

I øvrigt så er vi meget engageret i lokale historiske sammenhæng (grænselandet).

Her er Heike i gang med ca. 3.000 tusinde originaldokumenter (kongelige) fra de sidste 200/300 år før genforeningen.

En tid hvor Holbøl har haft en større rolle. Holbøl har aldrig været underlagt adelen.

Derfor er dokumenterne underskrevet via kongehuset, ca. 3.000 en tiltrængt kærlig hånd hos Heike.



<https://gaiamuseum.dk/>

Tak til kulturudvalget for en fantastisk dag på GAIA Museum i Randers den 4. marts.

Vi var en gruppe på 16, som fik en times rundvisning med Bonnie Thorup Koch, en utrolig entusiastisk og dygtig fortæller, og efterfølgende spising i Café GAIA Papaya.

Et besøg, der varmt kan anbefales.

Gå selv ind på museets fine hjemmeside. Ganske kort så er Gaia:

"Et Kunstmuseum af en anden verden".

Gaia Museum Outsider Art udstiller og formidler outsiderkunst uden forbillede – en original kunst, der vender op og ned på vores vante tankegange.

En kulturvirksomhed med en udsøgt café, et produktivt rammeværksted, en fantastisk butik, et kreativt værksted og en kunstuddannelse. Frem for alt er GAIA Museum et hus, der med en medarbejderstab på omkring 50 mennesker med særlige behov og et personale med vidt forskellige fagkunderskaber emmer af liv, stemning og uanede muligheder. (Tekst fra hjemmesiden).



Vi måtte ikke tage billeder af kunstnerne, men Pernille ville gerne fotografere sammen med sit flotte portræt af Dronning Mary.

TILLYKKE

til to fødselarer



Ilsa 80 år den 23. december 2024



Anne 70 år den 7. januar 2025



- Mækedage

14. april
19. april

Annelise Mandrup Diamantbryllup
Hanne og Kell Guldbryllup

Et stort tillykke fra os alle



Rougsø-Sønderhald YMC: www.rougsoe-soenderhald.ysmen.dk
Y's Men Distrikt Randers-Djursland: www.randers-djurs.ysmen.dk
Haslev YMC: www.haslev.ysmen.dk
Region Danmark: www.ysmen.dk
Y's Men International: www.ysmen.com