

Venskabsbesøg fra Rougsø-Sønderhald Y's Men's Club

I dagene 1.-2. september havde vi besøg fra vores venskabsklub på Djursland. I alt 15 deltagere fra Rougsø-Sønderhald var sammen med os i Haslev, og det blev til to begivenhedsrige dage i det allerflotteste septembervejr.

Vi mødtes til frokost i Kirkehuset. Elin bød velkommen og vi sang "Septembers himmel er så blå".

Vi var i alt 48 og stemningen var god helt fra starten. Det er tredje gang vi mødes, og det var tydeligt, at der var gensynsglæde. Vores gæster havde allerede nået at indlogere sig på Emmaus. Lene og hendes hold havde dækket op og der stod smørrebrød på menuen.

Efter frokost tog vi afsted i private biler til Skovtårnet. Jørgen havde arrangeret hvem der skulle køre med hvem og vi kørte gennem det flotte efterårslandskab til "Camp Adventure".



Udsigten fra Skovtårnet var formidabel



Og der var åbent i en af de nye "glamping-hytter"

Festaftenen torsdag aften havde Birgitte og hendes hold arrangeret. Forret var kyllingesalat på annanasbund. Hovedretten glaseret skinke og kyllingebryst udskåret professionelt af Eigil. Årstidssalat med små kartofler som tilbehør. Til kaffen var der æblekage.

Kjeld var toastmaster og styrede aftenens indslag. Kurt Andersen satte sig ved flyglet og spillede til aftenens sange. En overraskelse var et indlæg med den lokale forfatter Hans-Willy Bautz, som præsenterede sine krimier og fortalte især om sin seneste krimi "Skovtårnsmordet" – meget apro pos. "Ståbanko" var nyt for flere, og reglerne måtte præciseres. Men derefter forløb det til stor fornøjelse med præmier til vinderne.

Aftenen sluttede med aftensang og Fadervor.



Hans-Willy Bautz fortæller om sin opvækst i Haslev og sine 30 år i Tyskland. Nu igen i Haslev.



Hannah Julsgaard – præsident i Rougsø-Sønderhald – overrækker klubbens gave til Haslev-klubben. En kurv med lidt godt til ganen og nummerpladereklamer for Haslev Y's Men's Club, udført af Kell Andersen. Birgitte takker og tager imod.

Fredagen begyndte med fælles morgenmad og morgensang. Herefter orienterede Kirsten Friislund om dagens program med bustur til Stevns.

Vi kørte igennem det smukke landskab forbi Bregentved Gods. Videre til Stevns og forbi Vallø Slot og til Strøby Kirke, hvor der var første stop. Her er vi i digteren og forfatteren Martin A. Hansens fødeby og på den egn, som haft så stor betydning for hans forfatterskab. Kirsten læste op og fortalte i bussen. I Strøby gik vi den første lille del af "Digterruten" til spangen over Tryggevejle Å. Kirsten læste historien "Strudsen", så vi kunne tænke os tilbage til barndommens fantasier, lige på stedet, hvor Martin A. Hansen og hans søster og legekammerater færdedes.



Kirsten læser op af Martin A. Hansens "Strudsen" ved spangen over Tryggevælde Å.

Efter Strøby gik turen forbi Gjorslev Gods og kridtbruddet ved Holtug, inden vi kom til Stevns Klint og Højerup, hvor vi skulle spise frokost i "Traktørstedet Højeruplund".



Der var god tid til at nyde den storslåede natur ved Stevns Klint og Højerup Kirke.

Herefter gik turen over Store Heddinge til Varpelev, hvor vi skulle drikke eftermiddagskaffe ved "Ranestedet". På vejen i bussen fortalte Jørgen om Rane Jonsen, godsejer på Gjorslev og Holbæk Hovedgaard. Han er blevet kendt for eftertiden på grund af hans medvirken ved mordet på kong Erik Glipping i Finderup Lade i 1286. "Ranestedet" er opkaldt efter ham, fordi den tidligere statelige Varpelev Hovedgaard lå

her. Ved Store Tårnby, overfor Strøby ligger desuden gravhøjen "Ranes Banke", hvor Rane Joensen blev ført op inden han skulle henrettes i Roskilde. Han fik her en sidste gang set hvad han havde mistet af jordisk gods og rigdom.



Buskaffen indtages i haven ved "Ranestedet" i Varpelev. Vi nød Normas og Jettes kager.



Alle deltagere i fredagsturen, her ved Højeruplund. Foto Torben Johansen.

Fra Haslev siger vi tak til vores gæster fra Djursland, for et par rigtig gode og oplevelsesrige dage. Vi glæder os allerede til næste gang vi ses.

JH d. 4. Sep. 2022

(sekretær i Haslev Y's Men's Club)